



Συγχαρητήριο μήνυμα των μελών της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο εξ αφορμής των 75ων γενεθλίων του



Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας απέστειλαν συγχαρητήριο μήνυμα στον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο εξ αφορμής των 75^{ων} γενεθλίων του.

Προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο

Αγιώτατε μας πάτερ και Δέσποτα!

Αυτή την εόρτια και ιδιαίτερος σημαντική για τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ημέρα δεχθείτε τις εγκάρδιες και ειλικρινείς συγχαρητήριες προσρήσεις με αφορμή τα 75^α γενέθλιά Σας και ευχές υγείας, σωτηρίας και κατευόδωσης εις πάντα.

Ατενίζοντάς Σας είναι αδύνατο να μην θαυμάσει κανείς πόσο πλούσια ο Δημιουργός Σάς προίκισε με διάφορα ταλέντα, ικανότητες και χαρίσματα, πόσο σοφά Σας οδηγούσε και Σας οδηγεί στον στίβο της αληθείας. Πράγματι, στη ζωή Σας δεν υπήρξε και δεν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερο και πολυτιμότερο από τη δυνατότητα να υπηρετείτε τον Θεό και την Αγία Αυτού Εκκλησία.

Γόνος ευσεβούς ιερατικής οικογενείας, εξ απαλών ονύχων διαπαιδαγωγηθήκατε με τις ορθόδοξες παραδόσεις, *ἐν τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου μελετήσατε*, εμπλουτίσατε τις γνώσεις Σας, αυξήσατε *ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν*.

Πόσο ισχυρή πίστη και σταθερές πεποιθήσεις θα έπρεπε να έχετε ώστε εκείνες τις όχι εύκολες για την Εκκλησία εποχές να επιλέξετε την οδό της ιεροσύνης. Πόσο γενναίος και επίμονος θα έπρεπε να είσθε, ώστε γνωρίζοντας τα παραδείγματα του ομολογιακού αγώνα πολλών υπερμάχων της Ορθοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου και του παππού Σας, του κρατουμένου στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως Σολοφκί ιερέα Βασιλείου, να πορευθείτε άφοβα στον προσφιλή στόχο.

Διακρίνοντας την επιδίωξή Σας ο Καρδιογνώστης Θεός έδειξε έλεος και Σας έστειλε για βοήθεια και καθοδήγηση τον πιστό υπηρέτη του αοίδιμο μητροπολίτη Λένινγκραντ και Νόβγκοροντ Νικόδημο, εκ των χειρών του οποίου καταξιωθήκατε να λάβετε τη μοναχική κουρά, τις χειροτονίες εις διάκονο, ιερέα και επίσκοπο. Εκείνος αναδείχθηκε για Εσάς πνευματικός πατέρας, καθοδηγητής και μέντορας και σε σημαντικό βαθμό καθόρισε την περαιτέρω πορεία της ζωής Σας. Δεν ήταν ροδόσπαρτος δρόμος, αλλά γεμάτος ποικίλα διακονήματα, καθημερινές φροντίδες και τεράστια ευθύνη.

Έχουν ήδη γραφεί και ειπωθεί πολλά σχετικά με τα χρόνια της θητείας Σας ως πρυτάνεως των θεολογικών σχολών του Λένινγκραντ και στον θρόνο του οικείου ποιμενάρχη της επαρχίας Σμολένσκ, για τα έργα Σας από τη θέση του προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων και στον θρόνο των Πατριαρχών Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών. Το βιογραφικό Σας είναι καλώς γνωστό στους συγχρόνους μας. Επιπλέον, αποτυπώθηκε ήδη στο χρονικό της εκκλησιαστικής ζωής ως εποχή του Πατριάρχου Κυρίλλου.

Αυτή την αξιομνημόνευτη ημέρα ιεράρχες, ποιμένες, μονάζοντες και πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού, *ἄνω ἔχοντες τὰς καρδίας*, αναπέμπουν αίνο στον εν Τριάδι δοξαζόμενο Θεό, ο Οποῖος Σας επέλεξε και κάλεσε στην υψηλή Πατριαρχική διακονία. Επί δεκατρία έτη αίρετε αυτό τον όχι εύκολο σταυρό, μοχθώντας με επιμέλεια και ζήλο, με υπομονή και ελπίδα στη βοήθεια του

Κυρίου, δίδοντας παράδειγμα του, *πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἐδραῖωμα τῆς ἀληθείας* (Α΄ Τιμ. 3.15).

Βλέποντας τους πλούσιους και πολύ ωφέλιμους καρπούς της εργασίας Σας, με χαρά διαπιστώνουμε ότι, όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος, *πάντα ἰσχύετε ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί ὑμᾶς Χριστῷ* (Φιλ. 4.13). Και πράγματι ο ἴδιος ο Κύριος, ο Οποῖος φροντίζει την Εκκλησία μέσω Ὑμῶν και των αποφάσεών Σας, επιδεικνύει τα ελέη και τους οικτιρμούς Του, με τους οποίους εδραιώνεται σήμερα η πατρώα ορθή πίστη. Αυτή η πεποίθηση θεμελιώνεται όχι στις αφηρημένες έννοιες και γνώσεις από βιβλία, αλλά στη ζωντανή εμπειρία της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής Σας υπερπεντηκονταετούς εμπειρίας διακονίας.

Ὡς συνεχιστής των έργων των ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, διδασκάλων των Σλάβων, διάδοχος των αγίων ιεραρχῶν Κιέβου και Μόσχας ιεουργείτε με δέος, νουθετείτε στις ευαγγελικές αλήθειες με υπομονή, διοικείτε με ευθύνη, γενναίως υπερασπίζεσθε τον ανατεθέντα σε Εσάς από τον Κύριο κλήρο – την Αγία μας Εκκλησία – από διάφορες τρικυμίες και τα στοιχεία του κόσμου τούτου.

Εκφράζοντάς Σας την υικὴ ευγνωμοσύνη για όλα, ὅσα επιτελείτε σήμερα, για το εμπνευσμένο παράδειγμα της θυσιαστικῆς διακονίας και αφοσιώσεως στα πατριαρχικά καθήκοντα, πάλιν και πολλάκις αναπέμπουμε προσευχές στον Παντοκράτορα Ἄνακτα και Θεό μας υπέρ ανανεώσεως και ενισχύσεως των δυνάμεών Σας, ὥστε ἐπὶ πολλά ἀκόμη ἔτη να μπορείτε ἐξίσου αφοσιωμένα και αποτελεσματικά να εργάζεσθε προς δόξα και ὄφελος της Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας.

Ὁ Πανοικτίρμων Θεός να Σας κρατεῖ σε καλή υγεία και ευδιαθεσία εις πολλά ἔτη.

Τα μέλη της Ἱεράς Συνόδου της Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας

20 Νοεμβρίου 2021