



Οι χριστιανικές ομολογίες της Ρωσίας υποστήριξαν τους χριστιανούς της Φινλανδίας, οι οποίοι υπερασπίζονται τις παραδοσιακές αξίες



ХРИСТИАНСКИЙ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

Μέλη της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής δημοσίευσαν κοινή δήλωση προς υποστήριξη των χριστιανών της Φινλανδίας, οι οποίοι υπερασπίζονται τις παραδοσιακές χριστιανικές οικογενειακές αξίες. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της δηλώσεως:

Κοινή δήλωση των χριστιανικών ομολογιών της Ρωσίας

Εκ μέρους της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής, του μεγαλύτερου διαχριστιανικού δικτύου, που δημιουργήθηκε για τη συνεργασία μεταξύ των παραδοσιακών χριστιανικών ομολογιών στον ευρωασιατικό χώρο, εκφράζουμε την ανησυχία μας εξαιτίας της κατάστασης, που διαμορφώθηκε γύρω από την βουλευτή του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Πιάβι Ριασάνεν, η οποία δημοσίως εξέφρασε την προσήλωσή της στις παραδοσιακές χριστιανικές αρχές με αποτέλεσμα να έλθει αντιμέτωπη με την απειλή δικαστικής δίωξης και φυλάκισης.

Η Πιάβι Ριασάνεν παρέθεσε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου από την προς Ρωμαίους επιστολή σχετικά με τους ανθρώπους, οι οποίοι ατίμασαν «τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς» και «διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην

κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες » (Ρωμ. 1.24-27). Οι Αρχές αντιμετώπισαν την παράθεση αυτού του χωρίου ως «παραβίαση της αρχῆς της ισότητος και της αξιοπρεπείας των ομοφυλοφίλων».

Επιπλέον, στην Πιάβι Ριασάνεν προσάπτεται η κατηγορία ότι «δημοσίως εξέθεσε την χριστιανική συντηρητική άποψη για τον γάμο» και το 2004 εξέδωσε φυλλάδιο 24 σελίδων, όπου χαρακτήρισε την ομοφυλοφιλία «σεξουαλική ανωμαλία».

Οι αφοσιωμένοι στην Ιερά Βίβλο χριστιανοί, προσεγγίζουν την ομοφυλοφιλία ως αμαρτία. Παράλληλως καλούνται να μην κατακρίνουν πρόσωπα, τα οποία έχουν ομοφυλοφιλικές τάσεις, αλλά τουναντίον να φροντίζουν για κάθε τέτοιο άνθρωπο και να τον βοηθούν να βρει την οδό της μετανοίας και της θεραπείας. Όπως ειπώθηκε στο Ευαγγέλιο: «οὔτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἑννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρεῖαν ἔχουσι μετανοίας» (Λουκ. 15.7).

Αλλά η βοήθεια είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση, που ο άνθρωπος έχει επιθυμία να θεραπευθεί. Εάν η πνευματική ασθένεια δεν θεωρείται νόσος, τότε δεν υφίσταται θεραπεία.

Σήμερα η έννοια της αλήθειας αντικαθίσταται από την έννοια του πλουραλισμού των απόψεων, δηλαδή αληθινές και ψευδείς γνώμες κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. Το αποτέλεσμα είναι να εξαφανίζεται το όριο μεταξύ καλού και κακού. Αλλά για τους χριστιανούς η Ιερά Βίβλος είναι που παραμένει ειδικά εκείνος ο καθοδηγητικός φάρος, τον οποίο καλούνται να έχουν ως προσανατολισμό τους.

Υποστηρίζουμε εκείνους τους χριστιανούς, οι οποίοι, παρά τον ενισχυόμενο φιλελευθερισμό παραμένουν αφοσιωμένοι στις παραδοσιακές αρχές της πίστης τους και δεν απαρνούνται την υπεράσπιση των βιβλικών ηθικών αξιών.

Προσεταιριζόμαστε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μας, οι οποίοι υπερασπίζονται αμετακίνητοι την ευαγγελική αλήθεια και δεν χάνουμε την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική στη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα και θα θριαμβεύσει η δικαιοσύνη.

Τη δήλωση υιοθέτησαν:

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

Η επαρχία Ρωσίας και Νοβοναχιτσεβάν της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας

Η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Ρωσίας

Η Ρωσική Ένωση Ευαγγελικών Χριστιανών Βαπτιστών

Ο Ρωσικός Ενιαίος Σύνδεσμος Χριστιανών Ευαγγελικής Πίστεως (Πεντηκοστιανών)

Η Ρωσική Εκκλησία των Χριστιανών Ευαγγελικής Πίστεως

Η Εκκλησία Χριστιανών Αντιβεντιστών της Έβδομης Ημέρας

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/88387/>