



## Προσφώνηση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου στις 13 Απριλίου 2021



*Στις 13 Απριλίου 2021 στην Αίθουσα του Θρόνου της Πατριαρχικής και Συνοδικής έδρας στην Ιερά Μονή Αγίου Δανιήλ Μόσχας ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος προέστη της συνεδριάσεως της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος απηύθυνε εναρκτήρια ομιλία στους Συνοδικούς ως κάτωθι:*

Καλωσορίζω όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Ελπίζω ότι όλοι εμείς με κατανόηση αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι ακόμη και η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου συνοδεύεται από τη μασκοφορία. Πράγματι, ο λαός μας και όλοι εμείς διερχόμαστε

όχι εύκολες δοκιμασίες, που σχετίζονται με την εξάπλωση της λοιμώξεως του κορονοϊού και όχι μόνον η χώρα μας, ούτε μόνον οι χώρες, που ποιμαίνονται από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος.

Εκείνο που λαμβάνει χώρα τώρα είναι μια πραγματική πανδημία υπό την έννοια ότι παντού είναι παρούσα αυτή η λοίμωξη. Επομένως, φρονώ ότι τα μέτρα, που αφορούν στον εκκλησιασμό, ελήφθησαν έγκαιρα από τις εκκλησιαστικές Αρχές της Ρωσικής Ορθόδοξου Εκκλησίας και τούτο απέτρεψε την αναδυόμενη τάση να κατηγορηθεί, όπως συχνά συμβαίνει, η Εκκλησία ότι αποτελεί πηγή διαδόσεως της λοιμώξεως. Υφίστανται ρυθμίσεις για τον εκκλησιασμό, οι θρησκευόμενοι με τον αρμόζοντα τρόπο κατανέμονται σε όλο το εμβαδόν του ναού, επιβάλλεται η μασκοφορία και ένας ιδιαίτερος τρόπος μεταλήψεως της Θείας Κοινωνίας. Βεβαίως, πάντα υπάρχουν άνθρωποι μη ευχαριστημένοι, ορισμένοι ασκούν κριτική στα μέτρα αποτροπής της εξαπλώσεως της λοιμώξεως, αλλά η συντριπτική πλειονότητα αντιμετωπίζει με κατανόηση τα λαμβανόμενα μέτρα.

Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε την ιαματική δύναμη των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων! Και απόδειξη είναι το γεγονός ότι μετά τη Θεία Κοινωνία οι διάκονοί μας καταλύουν τα Άχραντα Μυστήρια από το Κοινό Ποτήρι και ουδείς εξ αυτών νόσησε και ουδέποτε θα νοσήσει. Ενώ εκεί, όπου δεν υπάρχουν διάκονοι, καταλύουν οι κληρικοί, συμπεριλαμβανομένου και του αναξίου σας Πατριάρχη και Προκαθημένου, όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του. Εκεί επίσης υπάρχει ποιμνιο, το οποίο μεταλαμβάνει και μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας, επειδή λειτουργώ χωρίς διάκονο, καταλύω τα Τίμια Δώρα χωρίς οποιαδήποτε αμφιβολία, με πλήρη βεβαιότητα ότι με τη μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, κοινωνούμε ενός μεγάλου ιερού σεβάσματος, το οποίο δεν υπόκειται σε καμία λοίμωξη, σε κανένα κακό, διότι είναι τα Άγια, τα Οποία παραδίδονται στους Αγίους.

Φρονώ ότι έχουμε ακόμη να διανύσουμε ορισμένο μήκος της οδού, που σχετίζεται με τους περιορισμούς. Διαμορφώνονται νέα πρότυπα ποιμαντικού έργου με τους ανθρώπους. Με ευγνωμοσύνη θα ήθελα να τονίσω τη θυσιαστική διακονία των ποιμένων μας στα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων λοιμωδών νόσων, καθώς και τη διαποίμανση των ασθενών με Covid-19. Υπάρχουν και απώλειες ανάμεσα στους κληρικούς, το έχω ήδη αναφέρει δημοσίως και ψάλαμε το «αιωνία η μνήμη» αυτών σε μια από τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Διατηρώ ευγνώμονα μνήμη για τους αγώνες των κληρικών μας, οι οποίοι αποδείχθηκαν πιστοί στην κλήση τους, δεν πτοήθηκαν από τη λοίμωξη, από τον φόβο του θανάτου και έως τέλος εκπλήρωσαν το ποιμαντικό τους καθήκον. Αιωνία αυτών η μνήμη.

Ελπίζω ότι θα διέλθει αυτός ο μεγάλος πειρασμός και η Εκκλησία, ο λαός και οι χώρες μας θα επιστρέψουν στη ζωή, η οποία δεν θα αμαυρώνεται από τη διάδοση μιας επικίνδυνου λοιμώξεως. Όμως, θεωρώ ότι όλους μας εμπλούτισε αυτή η εμπειρία, την οποία βιώσαμε. Μας βοήθησε να καταλάβουμε τη μεγαλύτερη ευτυχία, που έχει ο καθένας μας, συμμετέχοντας στη λατρεία στον γεμάτο κόσμο ναό. Όταν σήμερα σε πολλές περιοχές περιορίζεται ο εκκλησιασμός και οι ναοί φαίνονται μισοάδειοι, συστέλλεται η καρδιά από την εικόνα αυτή, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς έχουμε ανάγκη και από τέτοια βιώματα. Διότι όλα τα συνηθίζεις, και ιδίως το καλό, και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τις δυσκολίες, με μεγαλύτερη δύναμη τότε ευχαριστείς τον Κύριο για

το έλεος, που μας χαρίζει όταν όλοι μαζί, ως κοινότητες, μπορούμε να εκκλησιαζόμαστε χωρίς να υφιστάμεθα κανέναν περιορισμό, να προσευχόμαστε και να κοινωνούμε των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων.

Αδελφοί, ας συνεχίσουμε τις δεήσεις και τους κόπους μας, τηρώντας αυστηρά όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς κανονισμούς και υποστηρίζοντας στην τήρηση αυτών τον λαό μας, ώστε προσβλέποντας στο θέλημα του Θεού να επιδιώκουμε εκείνο τον χρόνο, όταν θα τερματισθεί η δοκιμασία αυτή και θα μπορέσουμε εκ νέου να τελούμε ακολουθίες, όπως έχουμε συνηθίσει στην Εκκλησία μας, να μαρτυρούμε για το έλεος του Θεού, το οποίο αναμφιβόλως θα επιδειχθεί με τον τερματισμό της πανδημίας και την έλευση των ειρηνικών και ήσυχων καιρών. Υπέρ αυτών αναπέμπουμε σήμερα τις προσευχές μας.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/86985/>